

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 11-5-2018

26-2-5778

Nummer 129

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
Het was gisteravond best een beetje raar maar ook erg leuk onszelf terug te zien op de film *Ebenezer operatie Exodus*, over aliyah van Family 7. We bleven allemaal op om te kijken. De opnames waren in maart j.l. maar door wat we zeiden over het gevaar vanuit Iran en Hezbollah leek wel alsof het een live uitzending was. Iran bestookte donderdag Israel met maar liefst 20 raketten. Een enkele daarvan was gericht op het eeuwen-oude, pitoresque, stadje Tsfat. Vorige week waren we daar nog met een gezelschap jongeren. Iron dome wist alle missiles te onderscheppen maar hoeveel kan deze aan? Volgens militaire bronnen zou Hezbollah wel 100.000 raketten op ons gericht hebben en wanneer zij er 1000 tegelijk afvuren dan zullen er, zou je denken, velen op Israelische grond komen met alle gevolgen van dien. Enfin, we denken daar niet aan en vertrouwen er op dat het niet gebeurt en dat we beschermd zullen zijn door de IronDome van Gods Hand. Misschien naief gedacht, maar we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Komt morgen de Meshiach? Dan nog planten we vandaag een boom!
Dat Hij spoedig verschijne in volle glorie en een eind maakt aan alle oorlog en geweld, vrede voor Israel en heel de wereld.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Bijzonder

Het afgelopen jaar maar vooral deze maand is voor Israel een historische periode:

1. Voor het eerst sinds een slordige 2000 jaar erkende een buitenlandse 'vorst' (Trump) Jeruzalem als de hoofdstad van het Joodse volk (6 dec. '17).
2. De moderne staat Israel bestaat 70 jaar, een Bijbels getal van volheid (mei '18)
3. De stad Jeruzalem is 50 jaar verenigd (mei '17). Joden mogen weer, zij het beperkt, op het Tempelplein komen.
4. De VS stapt uit het in 2015 gesloten nucleaire akkoord met Iran (mei '18).
5. VS amb. naar Jeruzalem (as. maandag)

Misschien staan we aan de vooravond van een confrontatie met Israels vijanden. Israel heeft een sterke legermacht maar heeft in verhouding weinig soldaten t.o.v Iran of Libanon.

Gebod voor Israel is nodig, wijsheid toegebeden voor de leiders van het volk en dat zij niet arrogant zullen denken dat zij sterk genoeg zijn, maar dat we bovenalles de Hulp (Jeshua) van de God van Israel nodig hebben en Zijn engelenwacht.

Aanstaande maandag verwacht men dat de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem verplaatst zal worden! Dinsdag is het rosh chodesh en begint de 3^e Bijbelse maand.

Vorige week schreven we over kleine snippertjes tekst uit de jaren '50, die 60 jaar lang in sigarendoosjes opgeborgen lagen. Hieronder een afbeelding daarvan. Rechts is hoe men het snippertje aantrof en links is na de speciale infraroodmethode van de NASA.



Europa, en Rusland w.b. Israel-Iran

Bijzonder en bemoedigend is dat Europa afgelopen donderdag Israël's militaire acties in Syrië van gisteren niet veroordeelde. Nadat Iraanse 'troepen' vanuit Syrië 20 raketten op Israel afvuurden, schoot Israel 50 raketten af op Iraanse voorraden van raketten vlakbij Damascus.

Europa verklaarde dat Israel het recht heeft zichzelf te verdedigen.

Rusland bemoeit zich niet intensief met het conflict tussen Iran en Israel op het grondgebied van Syrië. Rusland-Iran-Assad vormen wel een bondgenootschap, maar Putin zei deze week tegen Netanyahu, die bij hem op bezoek was, dat Rusland de manoeuvres van Israel in Syrië vooralsnog niet zou tegenhouden. Rusland wil alleen dat haar belangen in Syrië niet beschadigd worden. Rusland heeft miljarden geïnvesteerd in het overleefden van het regime van Assad.

Op uitzending gemist kunt u alsnog deel 4 van Exodus zien, uitgezonden door Family 7 in samenwerking met Ebenezer.

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Jeruzalemdag

Zondag is het 51 jaar geleden dat Jeruzalem herenigd werd. Destijds viel dat in het begin van de maand juni van 1967 (voor wie het niet wist of vergeten was: Israel gedenkt alle Bijbelse Feesten en nationale gebeurtenissen volgens de Bijbelse kalender en niet de Gregoriaanse).

De Zesdaagse oorlog van '67 (5-10 mei) was een wonderlijke strijd. Israel had de keuze: of de eerste klap van Egypte, Jordanie of Syrië af te wachten of... zelf tot een verrassingsaanval over te gaan. Men zegt ook wel: de beste verdediging is de aanval. Egypte sprak al decennia over de vernietiging van Israel en had een enorme troepenmacht opgebouwd, de straat van Tiran afgesloten en trok langzaam maar zeker richting het kleine Israel. Israel zette ongeveer 100.000 manschappen in en haar vijanden hadden minimaal 2 x zoveel mankrachten. Israel vernietigde als eerste het Egyptische vliegveld met tientallen gevechtsvliegtuigen. Oorlog is nooit mooi en er vielen aan beide kanten vele doden. Aan Israelische kant bijna 800, maar de vijanden verloren wel 12.000 man!

In die korte oorlog viel Oost Jeruzalem, als door Adonai gegeven, ook in handen van Israel. Via de Lionsgate (de poort met uitzicht op de Olijfberg) trok het leger zó het Tempelplein op. Helaas helaas, vinden wij, besloot de toenmalige Israelische regering het beheer over het plein aan de Waqf (Jordanie) te geven. Ooit zal dat veranderen en wordt die Plaats de Plek van waaruit Gods Onderwijs over heel de wereld zal gaan. Mazal tov, Jerushalayim!

www.studyhousereshiet.com



Welkom in het gastenhuis van Na'aleh
Ook deze komende zomer is het
appartement voor u beschikbaar!
Mooie slaapkamer, woonkamer en
keuken en uiteraard douchegelegenheid
en in de tuin een zwembad voor
verkoeling.



Vanaf volgende week weer nieuwe reizen
voor eind december en begin januari '19.

Nog beperkt plaats

Voordelige Zesdaagse Nazomerreis tijdens

Rosh HaShanah-'Nieuw jaar'-Dag van de Bazuin!

Van 6 september t/m 12 september
€ 795, p.p. alles inclusief
Verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na'aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan 'toeren', boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma voor u samenstellen. We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat vluchten meestal steeds iets duurder worden naarmate de vluchtdatum nadert of extra geliefd is...

Kom bv met uw familie of vrienden...?

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisraelstours.com

info@studiehuisreshiet.nl

De Parasha deze week heet Be'chukotai בחקתי Leviticus/Waqikra 26:3-27:34
Haftara: Jeremia 16:19-17:14 en dan lezen we ook Mattheus 22:1-14.

Een chuk חק (spreek uit: goek) is een *regel, instelling*. De eerste zin van deze parasha luidt:
lem Be'chukotai telechu תלכו בחקתי אדם

Letterlijk: *'Indien jullie gaan met mijn regels/instellingen.'* Adonai wil dat we Zijn adviezen en regelgevingen naleven; deze bestuderen; uitvoeren en aan anderen onderwijzen. Het eerste woordje is iem: *als; 'Als je dit doet, dan...'* God scheidt een voorwaarde. Luister naar Zijn geboden en dan komt er onder andere regen en dat betekent zegen voor je land en krijg je dus voldoende opbrengsten. Bovendien belooft Adonai Zijn kinderen shalom/vrede zodat zij niet opgeschrikt zullen worden door terreur. De vijanden daarentegen zullen wel verschrikt raken en verdreven worden, net zoals de wilde dieren. Het mooiste is dat Adonai belooft om temidden van zijn volk te gaan wonen wanneer het volk zich houdt aan Zijn Onderwijzing. (Lev. 26: 11).

Vers 15 begint weer met iem: *'als je.... dan.'* Maar nu volgen dreigementen wanneer het volk de gemaakte beloften aan Adonai verbreekt. Een vreselijke opsomming van geweld en terreur volgt: vers 16-40. Eeuwenlang terugkijkend kan men zeggen dat het Joodse volk veel van deze vreselijke voorspellingen van Adonai is overkomen. Het hoofdstuk eindigt niet met totale uitroeiing van Zijn volk, maar met de voorzegging dat zij zich uiteindelijk zullen bekeren en ook mogen terugkeren naar het land van Adonai Zelf. Al kan de mens het verbond met God verbreken... God zegt dat Hij dit van Zijn kant niet met het volk Israel zal doen (44); God wil voor altijd hun God zijn. Le'hiot lahem le'elohiem, Ani JH-WH יהוה אני יהוה (vers 45).

Jeremia: *'O Aanwezige,'* roept Jeremia uit. Lees de verzen 19 tot 21 en vul daar zelf in voor het woord HEERE: Aanwezige, want dat is wat HEERE (יהוה) met hoofdletters letterlijk betekent. Lees het op deze manier en de tekst gaat echt leven! *'..en zij zullen weten dat Mijn Naam is Aanwezige!'* Boem! Dat we het maar even weten; Hij is de Aanwezige en met deze Naam wil Hij herdacht worden (Exodus 3:15)! Dat doet heel anders bidden, we kunnen met dit te weten meteen ophouden met aan Hem te vragen of Hij aanwezig wil zijn bij die zieke of in die en die situatie. Stop maar met vragen: Hij *is* Aanwezig, dat *is* Zijn Naam! Wat maakt dat dankbaar! *'Dank U wel dat U Aanwezig bent bij die zieke, dat U Aanwezig bent in die en die situatie, U bent erbij! Dat is Uw Naam en dat is Uw wezen....'* Dat te weten geeft vertrouwen en dat vraagt Hij ook van ons (Jeremia 17:7). God doorzoekt het hart. Chuker lebh (spreek uit: goeker lev), zit ook woord voor chuk in (van de naam deze parasha..) vers 9. Vers 14 is dan ook weer zo ontroerend en wat spreekt dit inderdaad van vertrouwen: *'Genees mij en dan zal ik genezen zijn; red mij en dan zal ik gered zijn.'* Het woord voor *redden* is het Hebreeuwse woord jasha ישע. Daarvan afgeleid is het woord voor onze Messias: Jehoshua יהושע. Hij en niemand anders is Degene die redden kan.

In Mattheus spreekt Jehoshua over de genodigden die niet komen, excuses hebben, maar ook spreekt Hij over iemand die komt, maar zich niet aangekleed heeft voor de bruiloft. De straf lijkt onevenredig: hij wordt buiten gegooid in de duisternis en zal knarsetanden... Zo erg is het toch niet dat je je niet verkleed hebt? In onze tijd maakt dat sowieso niet meer zo veel uit, toch? Maar als we lezen in Openbaring hoe het eigenlijk echt zit met onze kleding dan komt het begrip: *'En haar (de bruid) is gegeven dat zij bekleed worde met rein en blinkend linnen want dit fijne witte linnen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.'* O! Onze kleding bestaat dus uit goede daden, het liefhebben van God en je naaste als jezelf. Denk maar niet dat je zonder dit gebod, waar verder alle geboden aan hangen, naar binnen komt op God's grote Bruiloftsfeest.

Shabat shalom en tot volgende week