

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 19-10-2018
10-8- 5778
Nummer 143

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

We kunnen zeggen dat de rust gisteren in het zuiden enigszins is teruggekeerd na een paar dagen trammelant vanuit de Gazastreek. Woensdagochtend, zo rond 03.00 uur werden bewoners in de omgeving van Beersheva ruw uit hun slaap geschud vanwege een raketalarm. Een enorme Gradraket trof een villa en gelukkig kwam de moeder met 3 jonge kinderen met de schrik vrij en waren er verder lichtgewonden door wat vallend puin, struikelden sommigen op de weg naar de schuilkamers en moesten ook mensen behandeld worden ivm shockreacties. Een tweede raket belandde vlak onder Tel Aviv in zee. De grote vraag is: waarom werkte de Iron Dome, het afweergeschut, niet? Israel reageerde in de ochtend door 20 Hamasdoelen te bestoken. Meerdere kantoren van Hamas en een tunnel werden volledig verwoest. Op de NOS app was de hele dag niets over de Gradraket aanval op Israel te lezen, een aangespoelde dode haai op het Nederlandse strand was belangrijker nieuws. De regering alhier roept al tijden dat zij hard zullen optreden, maar tot nog toe is daar weinig van te merken en worden dagelijks branden gesticht door de molotovcoctail-balonnen vanuit Gaza. De balonnen verschijnen op meerdere plekken in Israel en het wordt van kwaad tot erger wanneer er niet wordt ingegrepen. Hamas lacht en blijft dreigen en blijkbaar hebben zij nog steeds de beschikking over wapens. Dat laten zij in recente filmpjes ook met trots zien. Het was weer een dag enigszins rustig maar voor hoe lang....?



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Vanaf gisteren is er een Iron Dome vlakbij Beersheba (de hoofdstad van de Negev) geplaatst. Dit n.a.v. de Gradaanval.

Op het dak van het getroffen huis zijn bijna alle dakpannen erafgevlogen en het huis is volledig onbewoonbaar verklaard. De bewoners hebben helemaal niets meer.

Woensdag gingen kinderen in de wijde omgeving van de stad niet naar school wat een enorm geregeld betekende voor de ouders die of ook maar niet naar het werk gingen of kinderen elders moesten onderbrengen of in het uiterste geval de wat oudere kinderen zelfs tijdelijk alleen moesten laten.

Hamas ontkent dat zij de raketten hebben afgeschoten maar volgens de IDF beschikken alleen Hamas en de Islamitische Jihad over Gradraketten. Maar wie weet is er nog een splintergroepje die het niet eens is met een eventuele overeenkomst tussen Israel en Hamas, door bemiddeling van Egypte. Indirekte gesprekken zijn er wel maar of het iets positiefs oplevert?

Israel stelt echter Hamas verantwoordelijk voor iedere aanval op de soevereine staat Israel.



Australië overweegt om haar ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Het is allemaal in een beginfase, maar meteen barstte er deze week in Australië kritiek los over het voorgenomen plan. Critici zeggen dat deze beslissing internationaal slecht zal uitpakken voor het land. Doorzetten Australië!

Niet velen zal de naam Ron Arad meer wat zeggen. Maar deze week was het 32 jaar geleden dat hij samen met Yishai Aviram neerstortte met hun Phantom jet boven Libanon. Een bom in hun vliegtuig, bedoeld om terroristen uit te schakelen, ontplofte vroegtijdig. Pilot Yishai kon worden opgepikt door een Cobra helikopter maar navigator Ron werd gevonden door de sjjiitische militie Amal. Er verschenen nog een paar berichtjes over hem kort na zijn verdwijning, maar sinds 1987 is er niets meer van Ron vernomen ondanks pogingen van de diverse Israelische regeringen. Nog steeds vreselijk!

Graag verwijzen wij u naar onderstaande link en als het kan... doorgeven: *De Goldin Ring Petitie - Breng onze zonen thuis*
https://www.petities24.com/de_goldin_ring_petitie_-_breng_onze_zonen_thuis

Aleph cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' worden gegeven of starten binnenkort in...
Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg, Kampen en Den Haag, zie op onze website voor exacte data en tijden!
 Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film van de Alephcursus.

Vandaag, vrijdag waren er opvallend minder Arabische protestgangers bij de Gazagrens. Hamas had de Gazanen gevraagd thuis te blijven. Toch verschenen er zo'n 2000, werden er banden in brand gestoken en verschenen er molotovcocktailballonnen...

Donderdag regende het een klein beetje bij de Israelische kust. We hoopten dat de regen zich ook verder naar het noorden zou verspreiden, maar helaas. Na het weekend gaat het weer wat warmer worden en verwacht men al helemaal geen drup ☹️. Bij ons in Na'aleh viel dus niets en moesten de planten het met water uit de kraan doen maar was er wel een heel bijzonder ochtendrood te zien door de bewolking.

Je zou er niet zo 123 aan denken maar er zijn best veel zwijnen in Samaria. Regelmatig zien we in de omgeving van Bethel of Peduel omgewoelde grond of op de route 60 een dood varken aan de kant van de weg. Ook lezen we van botsingen tussen deze dieren en auto's. Niet altijd loopt dat goed af voor de bestuurders! Zwijnen in Israel hebben weinig natuurlijke vijanden behalve wat wilde honden en jakhalzen die vooral de jonkies aankunnen. Zowel Arabieren als Joden eten geen zwijn...



Shabat shalom

Kort maar krachtige reis naar Israel?

Zevendaagse reis van vrijdag 29 maart t/m 4 april 2019. Boeiend, leerzaam, gezellig en verrijkend. Kleine groepen (max. 8) en volledige verzorging. Verlenging mogelijk.
Directe vluchten, overdag.

Voor wie wil, zijn er ook dagelijkse Bijbelwoordstudies vanuit de rijke Hebreeuwse Taal/Gods Taal.

Overnachtingen in het Gastenhuis Nof Shomron (zicht op Samaria) van de fam. Strijker in Na'aleh. Mail ons voor verdere informatie en reisplanning.

info@studiehuisreshiet.nl

Komt u met uw eigen groep, vrienden, familie, kennissen? We kunnen dan nog beter rekening houden met uw verzoeken w.b. invulling van de reis.

€885,- all-in*

U zorgt wel voor eventuele eigen verzekeringen en vervoer naar en vanaf Schiphol. Heeft u een apart dieet? Wij kunnen dat vast aan ☺. *Prijs op basis van een tweepersoonskamer en alleen handbagage.

In 2019 organiseren wij een Studie-Ontdekkingsreis in de Loofhutten/Sukkotweek.

Het is profetisch om tijdens het Loofhuttenfeest in Jerusalem te zijn (Zach. 14:16).

De beroemde en unieke Jeruzalemmars van de volkeren zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019.

Onze reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk).

Overnachtingen voor zover bekend in o.a. Jerusalem en Ariel of het noorden van Israel. Prijsindicatie zo rond de €1200 all-in voor vroegboekers. Prijs op basis van tweepersoonskamer en alleen handbagage.

In november a.s. en januari '19 zijn er weekendseminars 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Zuid Duitsland gepland. Kent u mensen daar? De cursus is wel al bijna vol.

In december komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

-een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;

-een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;

-of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;

-Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:

NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Lekh lekha, ga gij! We lezen Genesis 12:1-17:27. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40:27-41:16 en we lezen Romeinen 4:1-25.

Uittrekken is een typische Bijbelse opdracht. De geschiedenis van het volk Israel kenmerkt zich door ten minste drie verschillende uittochten. Behalve de oproep aan Abram om uit zijn geboortestreek te trekken naar het land der belofte, kennen we ook de uittocht uit het slavenhuis Egypte en de oproep van Kores aan de ballingen van Juda om vanuit Babylon terug te keren naar het land Israel. Er is vandaag de dag een vierde oproep: van God Zelf aan de Joden, verspreid over heel de wereld, om weg te trekken uit hun Galuthlanden (galuth betekent ballingschap) en na 2000 jaar verstrooiing terug te keren naar het kleine, maar veelbelovende staatje Israel.

‘Ga’ in het Hebreeuws is lekh לך met de letter Lamed ל voorop. De Lamed is in het Hebreeuws de enige letter die boven de bovenlijn van de schrijfgel uitsteekt, hij is als een stok om mensen in beweging te zetten, een prikstok. We hebben twee weken geleden gelezen dat Israel ישראל het laatste woord is in de Hebreeuwse Bijbel, eindigend met een Lamed. Optrekken naar Israel en dan door naar Jeruzalem. Daar moet Abram heen en hij krijgt vooraf een geweldige belofte van God mee. Zijn nazaten zullen worden tot een Goy Gadol, oftewel een Groot Volk en wie hem zegent zal gezegend worden en wie hem vloekt, vervloekt. In de Parasha staat duidelijk dat het land, wat eerst door de Kanaänieten, afstammelingen van Kanaän, de kleinzoon van Noach via Cham, werd bewoond, aan de nakomelingen van Abraham (hij is een nakomeling van Sem) zal worden gegeven: Gen 12:7. Abram en Lot kwamen te wonen in het beloofde land. Abram woonde vlakbij Chevron/Hebron en Lot verkoos te wonen bij wat nu de zoutzee is.

Nadat Abram zijn neef bevrijdt na een oorlog tussen verschillende koningen in het gebied waar Lot woont, lezen we ook over Malkhitedeq מלכִי־צֶדֶק (mijn koning: malkhi, is rechtvaardig: tsedek), die Abram tegemoet komt met brood en wijn: de twee symbolen van de zelfovergave van de God van Israel, zoals deze tot op de dag van vandaag de dag nog worden toegepast. Malkhitedeq is de koning van Shalem, oftewel van Jeruzalem en het woord shalem betekent ook: betalen. Doordat Malkhitedeq van Shalem komt en ook nog eens met brood en wijn, is hij een typische voorgestalte van onze Messias, Jehoshua; Hij is immers ook de koning van Shalem en *is* het Brood en de Wijn. Hij is Zelfs Degene die herstelbetaling heeft gedaan voor de zonden van de mens...

De geschiedenis van Sodom en Amora wordt ook in deze Parasha beschreven. De mensen die er woonden waren slecht en zondigden zwaar tegen JHWH, staat er. Lot is de enige rechtvaardige persoon, hoewel... hij wilde in plaats van de twee engelen zijn dochters geven aan de uitzinnige meute om met hen te doen wat ze maar wilden, ai! Hoe dan ook, Lot ontkomt op het nippertje met zijn twee dochters aan het gericht over deze twee steden en zoals ons allen bekend is: zijn vrouw veranderde in een zoutpilaar toen ze toch omkeek.. Er kwam heel veel zout bevattend zwavel uit de hemel naar beneden bij dit gericht en hiervan is waarschijnlijk ook veel over de vrouw van Lot heen gevallen waardoor ze niet verder kon. Zelfs heden ten dage worden er nog zwavelbollen in het gebied gevonden die voor zover bekend nergens anders ter wereld zijn gevonden..

In Jesaja jubelt God over Zichzelf en Zijn volk: Hij en Hij alleen zal het volk beschermen. Het is een prachtig liefdeslied van de Vader naar Zijn volk toe gesproken, vol van troost en ontferming; ontroerend en absoluut waard om steeds opnieuw te lezen in deze week. U kunt niet anders dan bemoedigd worden en zie dat het aan het uitkomen is: het volkje Israel heeft haar eigen staat en haar eigen grenzen. Duizenden jaren lang had niemand dat kunnen denken!

Paulus blijft hameren op geloof, dat ons rechtvaardigt, net zoals het Abraham rechtvaardigde. Dit is zo belangrijk: zodra we uit werken gaan leven, geloven we niet meer dat alles van God komt maar gaan we denken dat we zelf debet zijn aan de goede dingen die ons overkomen. Maar nee, zegt Paulus: het komt neer op geloof en geloof alleen! Het komt niet aan op besnijdenis want Abraham was al gerechtvaardigd voordat hij zich liet besnijden. De beloften van God zijn niet door werken aan Abraham gedaan, maar door de rechtvaardigheid van zijn geloof (vs. 13), Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?