

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 14-12-2018
6-10-5778
Nummer 151

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Ditmaal een Shomron Nieuws van mij, Karen. Normaal gesproken doe ik alleen de Parasha en heel af en toe schrijf ik verder weleens een stukje, maar Yair is hier toch de nieuwsman. Echter, hij is nu in Nederland om onder andere les te geven in Katwijk het komend weekend. Ik ben natuurlijk helemaal niet jaloers of zoiets, nee hoor! Maar goed, ik houd het fort hier weer en zal zelf de familie van het andere Nederlandse gezin, de Keizers, hier ontvangen voor een aantal dagen omdat Ethan Keizer dit weekend 13 jaar wordt en dus zijn Bar Mitswefeest zal vieren en geloof maar, dat is een heel groot gebeuren hier in Israel, waarbij doorgaans alle familie en vrienden plus de gehele klas van de jarige worden uitgenodigd om te komen naar de synagoge voor de dienst en daarna voor een grote maaltijd en een feest dat tot in de kleine uurtjes door kan gaan. In zo'n Bar Mitswedienst gaat de jarige een stuk uit de Torah lezen in het Hebreeuws. Het betreft het stuk uit



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

de tijd van de geboorte, dus Ethan zal de Parasha van zijn Bijbelse geboortedatum voorlezen, wij wensen hem succes en heel veel plezier dit weekend, Gods zegen over zijn leven, mazal tobh!

Heel slecht nieuws heb ik helaas ook te melden. Dagenlang hebben we intensief gebeden voor het leven van een prematuur kindje. In Ofra, gelegen tussen Shilo en Bethel, werd vanuit een auto geschoten op een groep mensen, zomaar rucksichloss en daarbij werd een orthodox jong echtpaar meermaals geraakt. De vrouw was zeven maanden in verwachting. Haar man, die zelf ook geraakt werd, beschermde haar met zijn eigen lichaam en werd daardoor ook meermaals in het onderlichaam geraakt. De vrouw was er ernstig aan toe en bij aankomst in het ziekenhuis werd besloten om met een keizersnede het kindje te verwijderen en verder op te vangen in de couveuse. De moeder kwam na een dag bij uit haar coma en

bleef stabiel, maar met het kindje was het zeer kritiek en eergistermiddag overleed het. Wij zijn er kapot van.. We bidden elke dag voor de veiligheid van dit land en dit volk en wij realiseren ons dat vijandelijkheden naar dit volk toe, ten diepste vijandelijkheden naar de God van dit volk toe zijn, zoals Asaf in Psalm 83:3 hartstochtelijk uitbidt:”Uw vijanden maken getier en Uw haters steken de kop op.” Zo is het ook en zo moeten wij dat zien, deze Psalm en nog veel meer Psalmen zijn profetisch en gaan ook en vooral over deze tijd..

Wij bidden dagelijks voor de vrede van Jeruzalem en voor vrede aan de grenzen en ook in de buurten waar wij zelf wonen; in de zgn. ‘Palestijnse Gebieden.’ Maar dit is dus niet genoeg en we moeten met elkaar, met iedereen die Israel lief heeft bidden, God geen rust gunnen totdat de gerechtigheid van Jeruzalem voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt (Jesaja 62:1). God Zelf vraagt van ons dat we Hem geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem gesteld zal hebben tot een lof op aarde (Jesaja 62:6,7) Deze teksten zijn zo belangrijk in juist deze tijd van vijandelijkheden, die ten diepste tegen Hemzelf gericht zijn. Wij hoeven dat als gelovigen niet te pikken. Ik roep u allen op om echt dagelijks te bidden, liefst meermaals, voor de vrede en veiligheid hier omdat God Zelf dat van ons vraagt. Wij als gelovigen uit de heidenen zijn degenen die Hem mogen doen gedenken, als Zijn secretaresse, het staat er in Jesaja 62:6b. Waarom zou dit niet op ons allemaal slaan?

Door dit dagelijks meermaals te bidden kunnen we werkelijk iets voor Gods volk doen wat heel belangrijk is want iedere dag worden er aanslagen beraamd en gelukkig worden er veel verijdeld, maar in dit geval ging het toch weer helemaal mis en zijn er heel veel mensen diep verdrietig... Ik hoop werkelijk dat ik niet dwingend overkom want dat bedoel ik niet, maar ik hoop dat er iets van de pijn en het verdriet over mag komen met de noodzaak om op de bres te staan voor Gods heilige Sieraadland..

Een derde tunnel vanuit Libanon is gevonden, Hezbollah dacht ontvoeringen uit te voeren en, zoals al eerder gezegd, grensdorpen te isoleren. Gisteren is op snelweg 60, 3 km van Ofra, weer een aanslag geweest waarbij twee mensen omkwamen, waaronder een ultra-orthodoxe soldaat. Twee gewonden zijn in kritieke toestand. De VN heeft overigens hamas niet veroordeeld voor hun aanslagen dus zijn we hier vogelvrij.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Zoekt u een leerzaam cadeau: schenk iemand de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen ☺
De Bijbeltaal bestuderen op een begrijpelijke wijze!
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Gisteren vonden de oudergesprekken plaats over en met Ruth en Shmuel. Beiden hadden een goed rapport waarvoor we zo dankbaar zijn. Ruth presteert top, zoals u al wist want dat steken wij als trotse ouders niet onder stoelen of banken. Ook voor Shmuel zijn we zo blij omdat hij sinds dit schooljaar in een kleine klas zit en daardoor veel meer aandacht krijgt. Nu zien we zijn cijfers ook omhoog gaan en vooral zijn we erg dankbaar omdat hij daardoor meer zelfvertrouwen mag krijgen: hij kan het ook! Het valt ook niet echt mee om in de schaduw van een briljante zus te staan die een gemiddelde van 98,3 heeft voor alle vakken. Maar wij troosten hem: ook wij als ouders zijn niet zo intelligent als zij, hij is niet de enige die minder scoort, ze laat ons ook ver achter zich en dat mag!

De dader van de zgn. ‘Barkanaanslag’ van een paar weken geleden, is nu na een lange klopjacht gelukkig opgepakt!

Deze shabat spreekt Yair Strijker in Katwijk en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen: nummer 126 en 142. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die Shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.’
 Plaats: Sukkat Yeshua, Baljuwplein 10 Katwijk. Kijk bij agenda voor verdere informatie op www.succatyeshua.nl

Wij zijn druk met het vertalen van onze Alephcursus in het Engels. Verscheidene mensen hebben zich ermee druk gemaakt en hebben een basisvertaling gemaakt, echter, elke keer als we het voorleggen aan een Engelsman of Amerikaan dan krijgen we te horen dat het te Nederlands is en we moeten toch weer helemaal aan de slag ermee. Dit valt niet mee omdat het moeilijk is om het gedachtegoed van de cursus goed naar buiten te laten komen en de vertaler moet veel kennis van het Hebreeuws hebben want anders gaat de strekking van het verhaal alsnog verloren. Bij ‘toeval’ (toeval bestaat niet) las Yair een artikel van een Messiaans Joodse vrouw die vertaalster is en via haar kwamen we nog aan een ander team dat het boek zou kunnen vertalen. Als het Engels eenmaal echt gedaan is dan kunnen we van daaruit kijken naar het Russisch, het Spaans en naar, wat mijn droom is, het Chinees. ‘Nie how!’

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! 😊. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
 -een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
 -een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
 -of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
 -Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van Studiehuis Reshiet.

In Den Haag komt een Alephcursus! Zie onze site!!

Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!
<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913

De parasha van deze week heet Wajigash ויגש, en hij naderde.

We lezen Genesis 44:18-47:27. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 37:15-28 en we lezen Lucas 6:12-16.

Joseeph יוסף stelt zijn broers op de proef en wil zien of zij nu voor hun vader zullen opkomen. Toen hij, Joseeph יוסף, werd weggevoerd naar Egypte door toedoen van zijn broers, hadden zij er niet bij stil gestaan wat het effect op Ja'aqobh יעקובh zou zijn wanneer zijn geliefde zoon niet terug zou komen. Zij hadden alleen aan hun eigen ergernis gedacht en wilden de voorspellingen van Joseeph belachelijk maken en teniet doen. Maar juist daardoor vindt Adonai אדוני Zijn weg om te laten geschieden wat Hij wil wat moet gebeuren. Voor ons als gelovigen is het niet altijd te begrijpen waarom er die lijdensweg soms is. Waarom moet die 'graankorrel' sterven om later weer op te staan in veelvoud... is er geen andere en makkelijkere levensles...?

Hoe dan ook, ditmaal staan de broers op de bres voor elkaar en deze keer neemt niet de oudste zoon Reubhen ראובן maar de vierde zoon Jehudah יהודה het op voor Benjamin בנימין. Uit deze Jehudah יהודה (Godlover) zal later de grote Koning David komen en de beloofde Messias/Meshiach משיח. Jehudah יהודה staat tevens bekend als de beste 'onderhandelaar' van het stel; misschien kan hij Benjamin בנימין door zijn communicatieve vaardigheden vrijkopen. Door dit liefdebetoon barst Joseeph יוסף in tranen uit en dan maakt hij zich bekend.

Het is een geschiedenis waarbij menig lezer het ook niet droog houdt. Wat een ontkenning, wat een genade. Ooit zal Jehoshua יהושע, Die eeuwen lang verborgen Aanwezig is geweest onder zijn volk, zich aan hen bekend maken. Er zal gehuild en gelachen worden en Hij zal alle tranen wegwissen! Egypte wordt tijdens de hongersnood in Joseeph's tijd de graanschuur van de wereld en er zal altijd een zegen blijven rusten op dat land. Maar... we moeten wel uittrekken en optrekken naar het Land aan de Overkant van de Nijl richting Tsion. Daar wil Hij gediend en geloofd worden (Micha 4).

Ezechiël vertelt de overbekende en beroemde profetie van de twee stukken hout: Israel, Joseeph en Juda. Deze twee zullen tot één stuk worden, tot één volk. Heden ten dage wachten we hier nog steeds op. De verloren stammen van Israel, die verloren zijn gegaan, omdat koning Shlomo van God is afgeweken, zullen terugkeren naar het Heilige Land, druppelsgewijs is dit al aan het gebeuren, God weet precies wie zij zijn.

In Lucas vergadert Jehoshua de twaalf discipelen, die ook apostelen gaan worden, nu nog ruw materiaal, maar wanneer ze eenmaal echt vervuld worden met Zijn Heilige Geest, dan gebeuren er wonderen. Ze zien Hem al mensen genezen en het zal niet lang meer duren voor hetzelfde gebeurt door hun eigen handen en gebeden. Deze twaalf jonge mannen, meest vissers, zullen de tijd van hun leven hebben met Hem, laatst schreef iemand: 'alhoewel Jehoshua zonder zonde was en de mensen om Hem heen waren vol zonde, toch voelde niemand zich ongemakkelijk in Zijn nabijheid.' Wat een eye-opener, wat is Hij toch geweldig geruststellend in heel Zijn wezen, Hij pakt die zonde wel aan, rekent er wel mee af, reken maar! Geef het allemaal maar aan Hem en Hij weet raad met uw leven, Hij de grote Verlosser, Die het goed met ons voor heeft, Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?