

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl  
Tel: 00972 54 8858281  
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen  
www.resetisrael.com

⌘ Shalom beste lezers,  
**Zouden** Israelische kinderen deze week hun laatste schooldagen hebben vóór de grote vakantie van 9 weken, nee hoor, opeens moeten ze nog 2 weken langer naar school en dat voor circa 3 uurtjes per dag terwijl de boeken al ingeleverd zijn deze week. Hoe veranderlijk kan het er hier aan toe gaan. Wat betreft het vliegverkeer tussen Nederland en Israel is er ook veel onduidelijkheid. Een kennis van ons die vrijwilligerswerk doet, zit al maanden vast in Israel en wil dolgraag naar huis, maar tot nog toe lukt dat niet. Het is te hopen dat de vlucht van 6 juli voor haar doorgaat. Het aantal C19 besmettingen stijgt per dag (vandaag al rond de 350) en de vooruitzichten niet gunstig. Het gepraat over een vaccin maakt de mensen hier ook onrustig. Wie wil er nou hals over de kop een vaccin ingespoten krijgen waarvan men absoluut het effect op langere termijn niet weet en het sowieso de vraag is of het wel effectief genoeg is. Een anti-grieprik werkt ook niet voor iedereen. Zelfde spanning onder Israëliërs w.b. een evt. verplichte ‘corona, ik volg jou app.’ Al jouw contacten houdt ‘Big Brother is watching you’ dan scherp in de gaten. Maar ook wat je doet, denkt en schrijft. Israëliërs zijn mondig maar het moet hier geen ‘Noord Korea’ worden...



‘Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na’áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een ‘gekleurde en beperkte bril’ op hebben. Op pagina 4 is er enig ‘geestelijk manna’ te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

**Nog** een dag of 12 en dan zullen we weten of de regering stappen onderneemt wat betreft het annexeren van een klein deel van de zgn. ‘westbank,’ de kern van het oude Bijbelse land. Trumps ‘peaceplan’ lijkt enerzijds een mooie opstap en een unieke kans voor Israel maar anderzijds verre van ideaal voor diegenen die zich vasthouden aan de claim dat de kleine provincies Samaria en Judea (zo groot als ongeveer Brabant en Zeeland samen) voor het merendeel in handen zou komen van een zoveelste Arabische staat. Geen van die staten is overigens democratisch! Pijnlijk is dat de delen die onder Arabisch gezag komen, oud Israelische-Joodse cultuurgrond is en naar schatting 6000 Bijbels archeologische plekken zullen dan voor ons uit zicht zijn. We vrezen dat Shiloh, waar we steevast heen gaan met bezoekers, maar ook Elon Moreh, de plek waar God aan Abraham het land Israel beloofde, gevaarlijke enclaves worden! Het is door de jaren heen bekend geworden dat de Palestijnse Autoriteit slordig omgaat met archeologische vondsten en er is veel christelijk en joods erfgoed kapot gemaakt/verloederd geraakt. Arabieren hebben er geen belang bij om bewijzen van Israel’s vroegere aanwezigheid in het land Kanaän uit de grond te tonen.

**Dat** Israëliërs niet allemaal lieverdjes zijn weten we natuurlijk wel, maar het is altijd schadelijk voor het Joodse volk als geheel wanneer Joden ook doen wat hen regelmatig aangedaan wordt.

Wanneer Arabieren een Joodse man aanvallen, wordt er amper over gesproken maar omgekeerd wordt er wél veel aandacht aan besteed. Ook omdat het vrij zeldzaam is. Deze week viel een aantal jongere orthodoxen Joden een Arabier aan die in de Joodse wijk van Hebron liep. Helemaal helder is nog niet wat eraan voorafging, maar over en weer ontstond een scheldpartij en de man werd geschopt en geslagen. Soldaten moesten ingrijpen om de Arabier te beschermen. Hij zou zomaar daar gelopen hebben om naar zijn werk te gaan. De jongens zijn gearresteerd.

**We** bidden om de veiligheid van een Israelische soldaat die sinds gisteravond wordt vermist. Adiel Fishler (21) is nadat hij zijn basis net boven Eilat verliet niet meer gezien. Hopelijk is er niets ernstigs gebeurd.

**Er** werd deze week een raket afgeschoten op Israel vanuit de Gazastrook. Er vielen geen gewonden. Israel slaat altijd even terug, maar er is verder weinig aandacht aan gegeven in de media.

### Oude karikaturen in een nieuw jasje



### Pandemie of Plandemie?

In de huidige Coronaperiode verschijnen er allerlei cartoons dat Joden het coronavirus hebben gemaakt, het versturen en het uitademen. In een webinar, onlangs gegeven door Yad Washem, toonden zij een cartoon waarop men uitbeeldt dat het ‘Coronapaard van Troje’ binnengehaald wordt en dat Joden de wereldmacht willen. De karakteristieke spotprent van de gniffelende Jood met haakneus is een kopie van hoe men Joden afbeeldde in de nazitijd (o.a. in der Sturmer).

Wereldwijd voelen veel Joden zich in de hoek geduwd en misschien is dit alles een onderdeel van een groot slecht plan van de ‘tegenwerker’. Maar is het niet zo dat, zoals mijn vader (ds R. Strijker) dikwijls zei: ‘God regeert en de duvel reageert’...? Dat door dit alles heen Gods Plan ervoor zorgt dat Joden van overal nu versneld thuis moeten komen voor het echt te laat is? Alle hotels staan leeg... er is nu ruimte genoeg! Israel verwacht het komende 1.5 jaar bijna 100.000 nieuwe immigranten!



We zijn inmiddels gestart met een herhaling van het live webinar *'Hebreeuws in Zes Dagen,'* een basiscursus 'Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal:' boeiend, verdiepend en verrijkend.

**In september start er weer een cursus.** Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30-21.30 Nederlandse tijd. Tegelijkertijd zal dan op de middagen van 16:30 tot 17.15 er een nieuw *jeugdwebinar* starten: 'Hebreeuwse letters leren'. Het jeugdwebinar is voor iedereen gratis toegankelijk, leuk en voor iedereen te volgen. We kregen zeer positieve reacties! Ouderen kunnen dit webinar ook volgen (het bleek dat er bij het laatste webinar er meer ouderen meededen dan jongeren 😊, ze zijn dan niet in beeld).

Geef het door, zo belangrijk dat de jeugd van de taal van God leert en ook de band met het volk Israel hiermee kan versterken. Is het leren van de GodsTaal misschien ook een manier om hen, het Joodse volk 'jaloers te maken'..?



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Ik mocht** weer eens verjaren... altijd leuk natuurlijk maar groter wordende kinderen en mijn humoristische vrouw weten inmiddels prima de zwakkere plekken te vinden van pa en dat krijg je terug in een speciale PowerPoint presentatie. Helemaal in stijl natuurlijk omdat we de laatste maanden veel PP webinars hebben gemaakt 😊. Ik geloof dat ze er zelf nog meer om moesten lachen dan ik vanwege allerlei gemanipuleerde foto's... Reken maar niet dat ik u die laat zien, wel één van ons beiden 😊



**Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt.** Dat bemoedigt ons enorm! NL03 INGB 000 8725116 of via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk), NL86 INGB 000 4358913 t.b.v. Studiehuis Reshiet.

Yair en Karen Strijker. Na'aleh Israel.

We hopen be'ezrat haSHem vanaf het late najaar weer studie-ontdekkingsreizen te organiseren naar Israel.

**U bent welkom!**

**Parasha Korach** קרח, we lezen Numeri 16:1-18:32, uit de Haftara lezen we 1 Samuel 11:14-12:22 en uit Handelingen lezen we hoofdstuk 5:1-11.

Korach is er een uit de stam van Levi, geroepen om Tabernakeldienst te doen. Hij staat echter op tegen Moshe en dat komt hem duur te staan. Opvallend is dat hij eerst anderen, onder meer uit de stam van Ruben, om zich heen verzamelt; in zijn eentje zal hij niet ver komen.. Hoe anders reageert Moshe: Hij valt op zijn aangezicht (vs. 4).

Moshe is zeer bescheiden, zelfs de meest bescheiden man van het gehele volk Israel. Hij reageert wijs en laat het aan God Zelf over om te kiezen wie Hij voor Zich geheiligd heeft uit de kinderen van Israel.

*Heiligen* קדש *qadash* betekent *apart zetten, afzonderen*. De keuze van God is duidelijk en het blijft niet bij een keuze alleen, maar God delgt de familie van Korach en alle opstandelingen uit. Behalve de kinderen van Korach, die blijven wel in leven en worden later in de Psalmen genoemd.

God maakt, door de staf van Aaron te laten bloeien, voor eens en voor altijd duidelijk dat Hij hem en niemand anders heeft aangesteld tot priester, samen met zijn zonen. Het gemopper moet afgelopen zijn (17:5).

In hoofdstuk 18 beveelt God dat de Levieten met Aharon de wacht van de Tabernakel zullen waarnemen (vs. 4), שמר *shamar* betekent *bewaren*, bijv. ook het *bewaren van de orde*, denk maar aan het bargoense woord *shmeris*, dat komt van dit Hebreeuwse woord: een *agent, een orbewaarder*. De Japanse woord Samoerai, bewapende krijgers met als doel ‘te dienen, te bewaren’ heeft ook opvallend woordverband met de betekenis van *shamar*!

Het is overigens opvallend dat God in dit geval tot Aharon zelf spreekt en niet zoals anders via Moshe Zijn bevel geeft. Het offer van de rode vaars, welks as buiten het kamp gebracht wordt, is volgens de Hebreeeschrijver een beeld van de Messias, die ook buiten de poort heeft geleden (Hebr. 13:11-12).

In de Haftara zalft Samuel Saul tot koning, maar niet van ganser harte want God wil dit in principe niet (vs. 17); Hij Zelf is Koning en waarom zou het volk doen zoals andere volken en een koning aanstellen uit de mensen?

Het heeft wel te maken met de geschiedenis van Ananias en Safira, wiens hart niet volledig gericht is op God, dus het kon wel met minder, denken ze.

Ook het aanstellen van een koning is in feite het volk iets anders geven dan God Zelf en dat is nu precies wat Hij er zo op tegen heeft; het gaat dan ook mis in de tijd van de koningen, uiteindelijk komt men in de diaspora terecht, ver buiten de muren van Jeruzalem en ook de oneerlijke Ananias en Safira worden naar buiten gedragen.. dood..

Het gaat om het *principe* in deze zaken, het gaat bij Ananias en Safira niet om het geld, maar om het principe van het eerlijk willen zijn, geheel op God gericht willen zijn. De Hebreeuwse letter resh ר betekent *hoofd, principe*. In het Engels is het hoofd der school de *principal*. Het *hoofd* is degene die de *principes* op het volk legt. Als een koning niet de juiste *principes* hanteert dan leidt hij het volk de verkeerde kant op en dat is dan ook keer op keer gebeurd in de Bijbel. In het geval van Ananias en Safira luistert het nog veel nauwer want ze hebben de Heilige Geest om hun geweten aan te scherpen en Hem hadden ze moeten gehoorzamen. Het is een les voor ons allemaal.

Shabat shalom!

Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.