

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisrael.com

⌘ Shalom beste lezers,
Woensdag begon de vijfde maand van de Bijbelse jaartelling. Over twee maanden is het alweer Jom Teruah/Rosh haShanah. De zevende maand is een soort shabatmaand waarin Israel meerdere Feesten van Adonai viert. In de zomermaanden zijn er geen speciale Moadiem/Feesten, maar wel gedenkdagen. Eén daarvan is Tisha be'Av, de Negende Av (verwoesting vd Tempel). Vele Christenen met visie voor het oude vertrouwde Joodse Verbonds-volk hebben weet van de Bijbelse Feesten, maar doorgaans weet men niets of niet veel van de treur- of vastenda-gen. Veel Christenen die naar Israel komen, bezoeken liever het lege graf in de Graftuin dan dat zij interesse tonen voor de Tempelberg, die nog altijd in feite na 2000 jaar deels in puin ligt. Eigenlijk is dat opmerkelijk en vooral vreemd. Weliswaar staan er al eeuwen meerdere gebouwen op de plaats die God Zelf heeft bepaald, maar het zijn heiligdommen die vijandig zijn ten opzichte van Israels God en Zijn Woord! Beschrijven Israels profeten niet het enorme belang van de TempelBerg als centrum voor de wereld van waaruit God heel de wereld zal regeren?
A.s dinsdagavond geven we een gratis webinar over Tisha be Av en dit thema. Geef u op via info@studiehuisreshiet.nl



'Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na'áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

Spanningen aan de noordergrens

Steeds heeft Israel gewaarschuwd dat, wanneer Iran niet stopt met het bevoorraden van Hezbollah in Syrië, Israel daar een stokje voor zal gaan steken. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig aanslagen geweest met vliegtuigen of drones op vermeende Hezbollah depots o.a. in de buurt van Damascus.

Ook deze week gebeurde dat en bij de recente aanslag zijn vijf strijders van verschillende pluimage (uit Syrië, Iran e.d.) omgekomen waarvan een zekere Ali Kamal Moishin een hoge rang had binnen Hezbollah.

Direkt werd wraak gezworen. Deze week ontdekte Israel dat anti-tank afweergeschut is opgesteld in de buurt van de Libanese-Israelische grens.

We hopen dat het met een sisser afloopt. We weten dat er minstens 150.000 raketten opgesteld staan in Zuid Libanon richting Israel maar ook dat Hezbollah geen behoefte heeft aan een intensieve confrontatie met ons land.

Vooralsnog heeft de bevolking in het noorden niet de oproep gekregen om de schuilkamers in te richten.

Deze week hebben wij voor de derde keer opnames gemaakt voor het programma Frontline van Radio Israel. De afgelopen twee keren waren er enkele geluidproblemen, maar die zijn nu helemaal opgelost!

Vrijdagmiddag om 16:00 uur kunt het programma beluisteren.

Het programma wordt herhaald op zaterdag, maandag en donderdag. Kijk daarvoor op de site van www.radioisrael.nl

De Israelische vliegtuigmaatschappij ELAL zal tot zeker eind augustus niet vliegen. Omdat mensen overal in Europa besmettingen oplopen, is het de vraag hoe het in september zal gaan. Ergens denken we dat er pas na de feestdagen mondjesmaat toeristen kunnen komen of, in een erger scenario, pas in het voorjaar volgens zgn. ‘coronaprofeten.’

De demonstraties tegen de regering en tegen met name Netanyahu, dreigen uit de hand te lopen. De demonstranten komen om allerlei verschillende redenen naar, hetzij de residentie van Netanyahu in de Balfourstreet, of op een plein in Tel Aviv.

De ene groep draagt zwarte vlaggen omdat ze bang zijn dat de democratie ten einde is. Anderen hebben de Antifa vlaggen die tegen extreem rechts ageren. En dan zijn er de vele restauranthouders en hoteliers die zonder werk zitten. Het zijn risicovolle beroepen... dat beseffen wij als Gastenhuishouders helaas ook, maar het is voor ons geen reden de straat op te gaan.

We kunnen beter op de knieën... We vertrouwen erop dat Hij, onze God en Verlosser/Jehoshua de Erbij Zijnde is! Vooral links politiek geïntendeerden doen mee aan de demonstraties, die het vooral gemunt hebben op Bibi en zijn familie. Het begint een beetje enge vormen aan te nemen. Ze krijgen Bibi maar niet uit het zadel gewipt en proberen munt te slaan uit de coronacrisis. Maar rechts laat zich er niet door intimideren en Bibi ook niet, al is de beveiliging rondom zijn persoon en familie flink aangescherpt.

Schandalige act van een ‘dame’ die bovenop een grote menora, die meegezeuld werd tijdens een demonstratie, haar bovenlichaam ontblootte. De menora is een Religieus- en Staatssymbool en juist deze week herdenkt Israel dat precies 1950 jaar geleden de Gouden Menora uit de Tempel werd gestolen en van Jeruzalem naar Rome gebracht. Het bewijs daarvan zien we terug in een uitgehakt relief van de Titusboog in Rome.



Hoor mijn vreselijk nijpend en onbeschrijfelijk triest probleem, echt waar!.. Na zeven jaar gematst te zijn door gasten die bij ons kwamen logeren en o.a. kaas en DE koffie uit NL voor ons meenamen, is die voorraad koffie nu al een tijdje helemaal op ☹️. In Israel is hier en daar wel een soort filterkoffie te koop, maar die smaakt naar niks en is 4 x zo duur als een NL versie. Israëliërs drinken meestal Nescafe of poederkoffie (Kafé namés van Eliet, zie plaatje) vaak nog met een slotje koude melk...mhwoi...’Tis maar zo zo, ‘kacha kacha,’ zeggen we in Israel. Karen drinkt geen koffie dus ik zal de kinderen de schuld maar geven want die zijn het laatste jaar óók koffie gaan drinken! ☹️ Ach wat zeur ik... in de oorlog dronk men koffie van eikeltjes.



We zijn inmiddels gestart met een herhaling van het live webinar 'Hebreeuws in Zes Dagen,' een basiscursus 'Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal:' boeiend, verdiepend en verrijkend.

In september start er weer een cursus. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd.

Alephcursussen zijn er dit najaar ook in :

In Ouddorp, data: 1, 15 en 29 sep., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov., 8 dec. 2020 Aanmelden en informeren: info@akershoek.nl docente Conny de Ronde

Lopik dinsdagdagavonden 8 en 22 september / 6 en 20 oktober / 3 en 17 november / 1 en 15 december 2020

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur Info en opgave: aenabom@kpnmail.nl / tel. 06-21634120
Docente Annemarie Bom-de Jongh

en Alblisserdam donderdagdagavonden 3 en 17 september / 1, 15 en 29 oktober / 12 en 26 november / 10 december 2020 Tijd: 19.30 uur-21.30 uur

Info en opgave: Han Waardenburg
hanwaardenburg58@gmail.com 06-30770205
Docente Annemarie Bom-de Jongh

Wilt u ook een abonnement op Tijdstip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als afgesloten landje op aarde ☺.



Corona... meer dan 2000 besmettingen werden er woensdag geteld en men vreest dat binnen drie weken het aantal ernstig zieken rond de 1000 zal zijn. Men denkt niet al deze mensen te kunnen behandelen en Israel zit in een lastige situatie. Dit weekend is er een gedeeltelijke lockdown en mogelijk gaan we weer een periode tegemoet waarin hele delen van steden worden afgesloten en men beperkt mag reizen.

We nodigen u uit om u in te schrijven voor het gratis webinar over Tishá be'Av, (de negende Av), de dag van de verwoesting van o.a. de twee Tempels in Jeruzalem.

Er hebben zich echter in de Joodse geschiedenis meer schokkende gebeurtenissen afgespeeld op de negende Av. Er klinken in de traditie ook geluiden door dat het ooit een dag van vreugde zou kunnen worden....? Een dag met een Messiaans perspectief...?

Dit jaar herdenkt Israel en de Joodse wereld die dag op donderdag 30 juli, beginnend op de avond ervóór.

U bent welkom om het korte en toegankelijke webinar over Tisha be'Av te volgen a.d.h.v. een Power Point presentatie, live vanuit Israel/Na'aleh.

Wanneer? dinsdagavond 28 juli van 19.30-20.30
Nederlandse tijd.

Na afloop sturen wij u bovendien een klein overzicht van de behandelde, leerzame informatie ☺.

Opgeven via info@studiehuisreshiet.nl

Voorafgaand aan het webinar sturen wij u dan de link om rechtstreeks in het webinar te komen.

Geef het door!!

Vreugde voor Israel is onze vreugde? Wat dan met verdriet en verlies...?

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm en helpt ons mede door deze periode van 'geen gasten en reizen' heen!

NL03 INGB 000 8725116 of via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk),

NL86 INGB 000 4358913

t.b.v. Studiehuis Reshiet.

Yair en Karen Strijker.

Parasha Debharim דברים *woorden, zaken*. We lezen Deuteronomium 1:1-3:22. Uit de Haftara lezen we Jesaja 1:1-27 en we lezen Handelingen 7:51-8:4.

Het boek Debharim is in principe een herhaling van de eerste vier boeken van de Torah, ook al worden er wat zaken toegevoegd, waaronder het zeer belangrijke Shma Israël שמע ישראל, *hoor Israël* in hoofdstuk 6:4.

Moshe begint met de beschrijving van de tochten vanaf de uittocht. Dit is nodig voor de nieuwe generatie die het Beloofde Land zal binnentrekken. Er is immers niemand meer over van de vorige generatie behalve Moshe zelf, Jehoshua en Kalebh. In die veertig jaar zijn er honderdduizenden mensen gestorven...

Moshe begint met het noemen van de volkeren die men tijdens de woestijntochten moest verslaan en het blijkt dat het Beloofde Land veel breder was dan het huidige landje Israël: van de zee in het land Kanaän (het huidige Israël) tot aan de rivier de Eufraat die in het oosten zou liggen, dat is een behoorlijk gebied!

De Ammonieten en de Moabieten werden niet verslagen omdat God hen hun gebied heeft beloofd, ook het gebied van Esav moest gerespecteerd worden, wel kregen heel veel Israëlieten in juist dat laatste gebied er enorm van langs van de Amorieten, die hen in de pan hakten. De Amorieten zijn een nomadenvolk waarvan gedacht wordt dat ze in het huidige Syrië woonden, echter, hun oorsprong is waarschijnlijk Arabisch geweest, vandaar dat de Israëlieten hen tegenkwamen in het Zuiden, bij het gebergte Seir, waar ook de afstammelingen van Esav woonden.

Het is duidelijk dat het allemaal neerkomt op gehoorzaamheid, dat is eigenlijk een synoniem voor geloof. Geloof kan niet zonder acties. Het volk moest optrekken om het land in bezit te nemen maar men wilde liever eerst verspieders sturen, beetje bang dus... Nadat de verspieders zijn teruggekomen vol verhalen, durfden de Israëlieten helemaal niet meer... 'God moet ons wel haten....' Angst leidt tot ongehoorzaamheid, dat zien we hier maar weer. Moshe haalt aan hoeveel ervaring het volk heeft met God: hoe Hij door de wolk en de vuurzuil het volk heeft geleid; de wonderen die Hij daarbij deed, aan ervaringen ontbrak het echt niet, het ontbrak aan actief geloof.

Achtendertig jaar zwierf het volk in de buurt van het gebergte Seir en Kades Barnea, pas daarna trok men de beek Zered over, die vanuit het oosten naar de zuidpunt van de Zoutzee loopt. Noordelijker, ongeveer halverwege de Zoutzee, eindigt de beek Arnon, die het volk daarna overstak om Sihon, de vijandelijke koning van Chesbon tegen het lijf te lopen. Deze werd verslagen door het volk.

In Hoofdstuk 3 vermaant Moshe het volk om Gods geboden in acht te houden. Hij herhaalt het belang van de Tien Woorden. Niets mag er gesneden worden tot afgodsbeeld; de zon, maan en sterren mogen ook niet aanbeden worden *want de HEERE uw God is een verterend vuur* (vs.24). Moshe haalt aan dat God boos is geweest op Zijn volk, ook dat hij zelf omwille van hen niet het Beloofde Land in mag gaan, hij had immers op de rots geslagen en God niet de eer gegeven...

Jesaja/Jesha'jahoe (Betekent: God, Hij heeft gered) wordt geroepen en wat heeft hij een ernstige en verdrietige boodschap te brengen. Het volk is keer op keer ongehoorzaam en openlijk afvallig omdat het toch afgodsbeelden heeft meegedragen, al vanaf de woestijn!

Stefanus heeft niet veel beters te melden, helaas... ook hij houdt de Joodse Raad de ongehoorzame geschiedenis van het ontrouwe en ongehoorzame volk voor, zeker ook met betrekking tot de vervolging van de profeten en uiteindelijk de moord op de Messias (vs. 52). Hij betaalt ervoor met zijn leven, zeer tot de goedkeuring van de jonge Saulus, hij verstrooit de gelovigen, dit maakt echter alleen maar dat het Woord nog over een groter gebied verspreid wordt!

Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.